

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we lied 906: 1 en 6

- 1: God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.
- 6: Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Stil gebed, Bemoediging en groet

Aanvangslied (staande) : Psalm 122

- | | |
|---|---|
| 1: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten. | 2: Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verloor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten. |
| 3: Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin, | |

*We gaan weer zitten

Introductie

Drempelgebed

Zingen: Hemelhoog 266, Hoor Israël

- | | |
|---|--|
| 1: Er is een volk door God gekozen,
om tot zijn licht te zijn.
Het werd uit slavernij gedragen,
op reis door de woestijn.
Het heeft de wet van God gekregen,
een woord van zuiverheid.
Een leidraad voor het goede leven,
dat ons in waarheid leidt. | Ref: Hoor Israël, o volk van God
keer weer terug naar zijn gebod.
Hij zal zijn liefde nooit verlaten
jij hoort bij hem.
Jeruzalem verscheurde stad
de Redder komt straks op jouw pad
Hij zal zich over jou ontfermen
Hij zal zich over jou o. |
|---|--|

2: En uit dit volk is voortgekomen
de ware Vredevorst.
De Zoon van God en de Messias
die van het kwaad verlost.
Door Israël werd Hij verworpen
zij namen Hem niet aan,
toch is dit ons tot heil geworden
Gods werk is door gegaan.

Ref: Hoor Israël, o volk van God
keer weer terug naar zijn gebod
Hij zal zijn liefde nooit verlaten
jij hoort bij hem.
Jeruzalem verscheurde stad
de Redder komt straks op jouw pad
Hij zal zich over jou ontfermen
Jij bent van Hem.

3: Maar dit geheim is ons ontsloten,
God laat zijn volk niet gaan,
al zijn zij nu nog ongehoorzaam,
straks nemen zij Hem aan.
Als alle volken zijn gekomen,
zo als Gods woord vertelt,
zal Israël zich tot God bekeren,
wordt zij in eer hersteld.

Ref: Hoor Israël, o volk van God
keer weer terug naar zijn gebod
Hij zal zijn liefde nooit verlaten
jij hoort bij hem.
Jeruzalem verscheurde stad
de Redder komt straks op jouw pad
Hij zal zich over jou ontfermen
Jij bent van Hem.

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied met filmpje: [simon en andreas](https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg) <https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg>

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing: Lukas 10:21-24

Lied 528: 1, 2, 4 en 5

1: Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

4: Wil daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

2: Overal nabij is Hij
menselijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent

5: Wees verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Schriftlezing: Handelingen 17:16-34

Verkondiging

Zingen lied 825: 1,2,5

1: De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

2: Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?

5: Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.

Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

DIENST VAN HET ANTWOORD

In herinnering: Maria (Riet) van der Meijde – Boer.

(*We gaan staan)

Lied: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Gebeden afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken.

1^e Amnesty International, 2^e Kerkenwerk

De kinderen uit de kinderdienst komen terug voor het slotlied

Slotlied: Hemelhoog 479: 1, 3, 4 *Heer u bent mijn leven*

- 1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
- 3: Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.
En in Uw vergeving leef ik nu.
- 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Wegzending en zegen

Luisterlied met filmpje: Ha Bracha [THE BLESSING in Hebrew!](https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5IK4) , [Joshua Aaron](#)
<https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5IK4>

Het licht voor ons uit....

Muziek