



PROTESTANTSE GEMEENTE
De Open Hof
TE OUD-BEIJERLAND

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur.

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail.

Mevr. Atie Middelhoek Tel. nr. 0653393441 Adres: Spuizicht 50, 3261 KK.
Mevr. Pietta van Reeve Tel. nr. 0643292609 Oleanderstraat 3, 3261 BN

Weekbrief nr. 44 Zondag 27 oktober 2024

Zevende zondag van de herfst, Liturgisch kleur: groen;

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN DE MENTIMETER

Ga naar www.menti.com en vul de code in.

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden

BIJBEL BASICS, Elisa en Naäman.



Op deze zondag staat 2 Koningen 5:1-3, 9-20a centraal: Naäman, de legerleider van de koning van Aram, gaat naar de profeet Elisa om van zijn huidziekte te worden genezen.

DE 1^E COLLECTE IS VOOR VLUCHTELINGENWERK HOEKSCHE WAARD



Wij vragen uw aandacht voor vluchtelingenwerk en in het bijzonder Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. Vluchtelingen zijn er ook in de Hoeksche Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen meerdere vluchtelingen en ook in de andere gemeenten van de

Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen of alleenstaanden die hier asiel aan willen aanvragen. Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces waar veel bij komt kijken zoals met het aanvragen van ziektekostenverzekeringen, huursubsidies, energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen, contacten met DUO.

Vluchtelingenwerk draait heel sterk op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarnaast zoeken ze ook mensen die een 'maatje' willen zijn voor een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken van het boodschappen doen, hulp bij het wegwijs maken in het dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen, hulp bij al het papierwerk wat er op je afkomt! Al dat soort inburgeringszaken kosten geld. Hiervoor is een fonds opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage geven aan dit fonds. Zie o.a.:

www.vluchtelingenwerk.nl

De 2^e collecte is voor het kerkenwerk.

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes.



GIFT U kunt ook via de **Givt-app** bijdragen aan de collecten.

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE KERKDIENT

1^e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 71 1905,

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.

2^e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.



VOORGANGERS

Afgelopen zondag 20 september een bijzondere dienst: Micha-zondag. Ik moet eerlijk bekennen dat pas te laat tot me doordrong waar het dan om gaat. Daarom beken ik maar eerlijk (na wat googelen) dat het me nu pas duidelijk is: De profeet Micha maakte zich in zijn tijd druk om de wereld die hij om zich heen zag. Onrecht, uitbuiting, armoede. Hij deed een sterke oproep om recht te doen; 'trouw te betrachten'. In onze tijd is de situatie niet veel anders. Ook nu is er veel onrecht, uitbuiting en armoede. Maar wat doen wij ertegen? De initiatieven van Micha zijn voor iedereen die nadenkt over onrecht, armoede, mens en natuur en dit wil verbinden met zijn geloof. Wat waren we blij dat onze pastor Hanneke Bloem kon voorgaan in plaats van Anja van Geerenstein die vanwege corona verstek moest laten gaan. Ze hadden met de werkgroep de dienst al voorbereid: Kijken door de ogen van de Maker, was het thema. Ik noteerde: zien is meer dan kijken. Kijk je met je hart dan kijk je anders. Zo kijkt Zacheus vanuit de boom ook anders en kijkt Jezus ook anders naar Zacheus en ziet hem dus anders. En dan verandert alles.

De vragenlijst: "Doe eens MAF" die Arjan van Dijk zo uitdagend toelichtte, heb ik inmiddels gelezen. U ook? En natuurlijk ga ik hem inleveren en alleen al het lezen ervan geeft genoeg te denken. We moeten er wat mee. Wij allemaal! U dus ook!

Zondag 27 oktober is ds. Kees Burger onze voorganger. Hij is inmiddels emeritus-predikant, bij zijn afscheid in Woerden verscheen een bundel van zijn overdenkingen waar ik nog regelmatig van geniet. Uit het voorwoord: "Het maken van een preek is een vorm van (1) luxe en een kwestie (2) transpiratie en (3) inspiratie." Hoe mooi is het daar ook iets van te mogen merken in de verkondiging. Iets te mogen horen van de zoektocht om de Bijbelverhalen zo te vertellen dat ze ook voor ons betekenis houden. Vast wel weer met een mooi gedicht, met een aangepaste Bijbelvertaling, met wat andere grote theologen hebben aangereikt. Wees (helemaal uitgeslapen vanwege de wintertijd) welkom!

Op 3 november gedenken we degenen die ons dit jaar ontvielen. Ds. Frits Renes is dan onze voorganger. Altijd indrukwekkend om even stil te staan, om te zien en ons te herinneren wie zij waren, ook voor ons.

Natuurlijk is ook op 2 november (Allerzielen) de kerk open om binnen te lopen, een kaarsje te branden en in stilte te gedenken. Om 19.00 uur is er een avondgebed. Welkom. Even verder kijken: Op 10 november is de predikant van de Pauluskerk, ds. Martijn van Leerdam, onze voorganger. Hoe we deze oogstdienst in dienst kunnen stellen van anderen hoort en leest u bijtijds.

Fijn dat u de moeite nam om mee te lezen, nog fijner dat u er heel regelmatig bij bent. Samen zijn we immers kerk, soms door de week maar zeker ook zondag. Welkom Jaap van de Griend

HERFSTVAKANTIE Vanaf vrijdag 25 oktober, heb ik, Jolanda Griesdoorn, een week vakantie tot en met vrijdag 1 november. Voor vragen tijdens mijn afwezigheid kunt u/jij terecht bij onze scriba Cobi Cruca. Hartelijke groet, Jolanda Griesdoorn – van der Pol

LICHTJESOPTOCHT De gezamenlijke kerken in Oud-Beijerland organiseren op **vrijdagavond 1 november** een Lichtjesoptocht voor kinderen in het dorp. Deze Lichtjesoptocht wordt georganiseerd als tegenhanger van alle Halloween activiteiten. Start om 18.45 uur vanaf de Dorpskerk Oud-Beijerland. Neem zelf een lampion mee. Meer informatie: lichtjesoptochtobl@gmail.com

ALLERZIELEN EEN KAARSJE BRANDEN TIJDENS 2 NOVEMBER OPEN KERK + MEDITATIEF MOMENT



Veel mensen hebben behoefte aan momenten van herdenken en gedenken. Daarom geven we aan iedereen de gelegenheid hierbij stil te staan. Op **zaterdag 2 november**, is de kerk open van 16.00 - 19.30

uur om een kaarsje te branden in herinnering aan diegenen die je mist. Er is koffie en tijd en ruimte om even te praten. Om 19.00 uur start er een meditatief moment o.l.v. Leo Lommers, Annelies Bosch en Jolanda Griesdoorn. Iedereen is van harte welkom gelovigen en niet-gelovigen, gemeenteleden en niet-gemeenteleden.

WIJNACTIE De wijncommissie prijst zich blij en gelukkig om op Zondag 10 november weer een wijnproeverij te organiseren. Ook dit jaar heeft de wijncommissie weer een aantal mooie wijnen voor u geselecteerd. De proeverij is na afloop van de Oogstdienst. Daar kunnen de wijnen geproefd en besteld worden. Mogen wij weer op u rekenen?



RWANDESE (KERST)KAARTEN Afgelopen zondag was er na afloop van de dienst een verkoopactie van authentieke, met de hand gemaakte Rwandese kaarten. Er zijn toen ruim 400 kaarten verkocht. De opbrengst is voor de stichting Support Rwanda. Van meerdere kanten kreeg ik later de vraag of er nog kaarten nabesteld

kunnen worden. Dat is uiteraard mogelijk. Een telefoontje (06-51936138) een mailtje (mail@peterc.nl) of mondeling bij het koffiedrinken na de dienst en het wordt geregeld. De kosten zijn € 1,50 per kaart. Maar dan heb je ook echt iets bijzonders! Peter van der Wel

EXPOSITIE KUNST IN DE KERK In de Omloop hangt werk van Florisca Kraan. In haar werk als Manager Finance is ze vooral in haar hoofd bezig. Zolang als ze zich kan herinneren is ze daarnaast altijd wel op enige wijze creatief bezig geweest. Na een workshop van een expert, is ze begonnen met Acrylic Pouring (acryl gieten). Het mooie voor haar zit hem in het feit dat ze van alles in haar hoofd kan bedenken, maar steeds verrast wordt door wat er op het doek tevoorschijn komt. Het is vooral de kunst van loslaten van verwachtingen, meegaan met wat er ontstaat en je in het hier en nu laten verrassen door de uitkomst. En de kunst van heel, heel veel oefenen.

VOEDSELBANK het was heel fijn dat ook in de afgelopen maand weer producten vanuit De Open Hof naar de Voedselbank konden gaan. Nog één keer deze maand aub houdbare melk, blikgroenten en een blik soep.

In november zamelen we graag ontbijtkoek, beschuit en jam in.

Op zondag 10 november willen we één keer niet inzamelen voor de Voedselbank. Die zondag,

oogstzondag, is **ds. Martijn van Leerdam van de Pauluskerk in Rotterdam onze voorganger en willen we de wekelijkse inzameling bestemmen voor zijn Pauluskerk.** Welke producten?

Ds. Martijn schreef ons daarover het volgende : Zacht fruit, zoals mandarijnen, sinaasappels en bananen (liever geen hard fruit, zoals appels; veel dakloze mensen hebben namelijk slechte tanden) Broodbeleg: kaas, pindakaas, jam (dit gebruiken we zelf: we delen ongeveer 140 broden per week uit, boterham voor boterham, gesmeerd en wel). Ook graag koffie en thee. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare producten inleveren. Namens de Voedselbank en deze keer ook de Pauluskerk, bij voorbaat hartelijk dank.

MUZIEK IN DE KERK Vanuit deze brainstormgroep is in het voorjaar het plan opgevat om **zondag 17 november** een thema-dienst te houden met Zangers en vooral Instrumentalisten! De muziek zal een veelkleurig beeld geven, gebaseerd op de Pelgrims Psalm 121. Aanleiding was het lied "Als ik naar de bergen kijk" van Sela. Samen met ds. Piet van Die, heb ik deze dienst vorm gegeven. Psalm 121 zal op de traditionele Geneefse manier klinken maar ook in allerlei veelkleurige versies! U bent welkom; zondag 17 november 10.00 uur in De Open Hof Oud-Beijerland. Leo Lommers

SAVE THE DATE: donderdag 28 november VerduurSamen met Franciscus



Op donderdagavond 28 november is er in de Huiskamer om 20.00 uur een avond over 'VerduurSamen met Franciscus'. U bent van harte uitgenodigd om de avond bij te wonen. Aan de hand van het boekje 'VerduurSamen met Franciscus' zal Anneke

Klavers ons meenemen in wie Franciscus was en hoe hij in onze tijd op het gebied van verduurzaming iets kan betekenen. Want hoe doe je dat? Verduurzamen? We kennen inmiddels best een aantal manieren op dat te doen, maar hoe houd je het vol en waar doe je goed aan? En hoe kunnen wij er samen aan werken? Als gemeente? Als gemeenschap? Als buurt? Wat beweegt ons om te werken aan behoud en herstel van de schepping? Wie beweegt ons?

In het boek 'Verduurzamen met Franciscus' wordt een aantal thema's behandeld, die Franciscus' leven kenmerkten, maar die ook nu nog van betekenis kunnen zijn als het om verduurzamen gaat, zoals: kwetsbaar leven, vredevol leven, eenvoudig leven.

Op donderdagavond 28 november maken we een begin aan de hand van het thema 'Op weg gaan - waarom duurzaam leven?' Hopelijk zien we elkaar op die avond om 20.00 uur in de Huiskamer.

Graag vooraf aanmelden via de opgavelijst in de Huiskamer of bij Hanneke Blom (06-57323416/ hannekeblom@deopenhofoudbeijerland.nl) of via Peter van der Wel (06-51936138/ mail@peterc.nl). Deelnemers krijgen namelijk gratis het boek 'VerduurSamen met Franciscus' en dan weten we hoeveel exemplaren we moeten bestellen.

KORTE TRAINING REANIMATIE VOOR GEMEENTELEDEN

Onlangs kwam de vraag of het mogelijk is om voor gemeenteleden de training die vorig jaar gegeven is over hoe te handelen in een situatie dat er gereanimeerd moet worden, te herhalen. Nel de Koning is bereid gevonden

om deze cursus opnieuw te geven. Zowel mensen die nog nooit een reanimatietraining hebben gedaan als mensen die de training willen herhalen, zijn welkom. Het is een korte cursus van 1 avond waarbij uitgelegd wordt hoe te handelen bij hartfalen en er wordt ook praktisch geoefend hoe te reanimeren. De Open Hof stelt de ruimte beschikbaar. De kosten van de cursus zijn € 5 per persoon, minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. De training wordt gehouden op dinsdag **12 november 2024** in De Open Hof. Aanvang 19.30 uur. Bij meer inschrijvingen komt er een tweede datum. Heeft u interesse dan kunt u zich voor 1 november opgeven bij Peter van der Wel, liefst per mail: mail@peterc.nl of 0651936138

Op **vrijdag 15 november 19.30 uur** spelen de jongeren van  Lighthouse Sirkelslag YOUNG (13-16 jaar).

RUNNING DINNER Beste mensen, **Zondag 24 november**



organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden. Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud. Gastgevers maken één gang van een

driegangenu menu klaar en verwelkomen zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.

De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur.

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geeft u dan op via e-mail bij Ina Yntema:

inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Yntema, Truus Middelhoek of Willy Gerlof na afloop van een kerkdienst in de omloop van De Open Hof.

De aanmelding sluit op zondag 17 november.

Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen!

Meldt u dus aan, als gast of als gastgever.

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 44

De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop.

De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje, serieus gesprek of een activiteit.

Maandag 28 oktober om 10.00 uur: Wandelen

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee in de Huiskamer.

Dinsdag 29 oktober ben je van 10.00 -12.00 uur van harte welkom voor een kop koffie/ thee.

Woensdag 30 oktober is er **vanaf 11.00 uur inloop samen met Pameijer.**

De Huiskamer is om 10.00 uur open. Pameijer start een uurtje later zodat zij meer begeleiding hebben voor de middagactiviteit. Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor het diner via 0186-612936 of inloop Pameijer 088 2716506 (vanaf 11.00 uur).

12.30 uur: Tosti's met tomatensoep (bijdrage € 3,50)

17.30 uur: Krieltjes met worteltjes en vis en een toetje (bijdrage € 5,00)

Donderdag 31 oktober treft u Liedy van Putten in de Huiskamer.

Vrijdag 1 november is er om **10.00 uur: Gezond natuurwandelen.**

We starten met een uurtje wandelen met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer. Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig. Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!

Vrijdagmiddag 1 november is er **van 13.30 tot 16.00 uur Handwerken**

Er wordt er gebreid of gehaakt voor mensen ter bestrijding van armoede.

VOORUITBLIK

Donderdag 7 november is er om **20.00 uur het tweede tafelgesprek: Zien in het licht van Gods koninkrijk.** Waar zien wij al iets oplichten van Gods koninkrijk?

Vrijdagavond 8 november is er weer om **20.00 uur stijldansen voor beginners** en vanaf **20.30 voor gevorderden.** Voor meer Informatie en opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com.

Zondag 10 november is er **Lunch op Zondag.** We beginnen om 12.00 uur met een glaasje vooraf en rond 12.30 beginnen we met de lunch. Opgeven kan tot vrijdagmiddag via opgavelijst huiskamer, tel. 0186-612936 of huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl. Bijdrage € 8,50.

DIENST ZONDAG 3 NOVEMBER

Achtste zondag van de herfst Liturgisch kleur: groen
10.00 uur De Open Hof: Ds. Frits Renes

Wij wensen U een goede zondag en een fijne week.

Wees niet bang!
Jezus is het Licht van
de wereld

Joh.8:12

LICHTJES *optocht*

voor alle kinderen
Omdat wij van het LICHT houden!

1 november 2024 | 18:45 - 19:30 uur
Vertrekpunt Dorpskerk Oud-Beijerland

Neem zelf je lampion met lichtje mee

Dit is een gezamenlijk initiatief van kerken in Oud-Beijerland
Contact: lichtjesoptochtobl@gmail.com