

Orde van dienst zondag 17 oktober 2021
De Open Hof ~ Oud-Beijerland

Roze Viering 'verdraagzaam is de liefde'

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer
Muzikale leiding: Rico Sanders

VOORBEREIDEN

Orgelspel

Welkom

De tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoediging

- O. Onze hulp is de Naam van de Heer
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
O. Wie je ook bent, mens ben je,
mens genoeg om in je ware gedaante
schitterend aan het licht te komen,
mens genoeg om openhartig in bloei te staan,
mededeelzaam op weg te gaan,
mens genoeg om medemens te zijn.
A. Amen!

Lied: Voor mensen die naamloos, NL 647

1^e zanggroep, 2, 3 en 4 door allen

1 Voor mensen die naamloos,
Zanggroep kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2 Voor mensen die roepend,
Allen tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3 Voor mensen die vragend,
Allen wachtend en wakend

door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4
Allen Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Groet

V. De Heer zij met u

A. Ook met u zij de Heer

*We wensen ook elkaar 'vrede van God' met een gebaar, een hand op de schouder, een kus..

Openingsgebed

Lied: Heer, die mij ziet zoals ik ben, NL 139: 1, 7 en 8 door allen

1
Allen Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

7
Allen Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweest,
mij met uw wonderen omgeven.

8
Allen Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

DIENST VAN HET WOORD

Voor grote en kleine mensen: Het lammetje dat een varkentje is

Lied: Tot jij mijn liefde voelt, door Rebecca

Uit de Bijbel: 1 Korintiërs 13: 4-9 door Cobi Crucq

Lied: Ongestraft mag liefde bloeien

1^e zanggroep, 2^e links, 3^e rechts, 4^e allen, 5^e links, 6^e rechts, 7^e allen

Zaanggroep

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.

Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

Vak links (orgel)

Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

Vak rechts

Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

Allen

God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Vak links

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

Vak rechts

Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

Allen

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Tekst: Zo mooi anders, Hans Andreus

Overweging

Lied: Lied aan het licht, NL 601: 1 - zanggroep en 2 - allen

1
Zanggroep Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2
Allen Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Naamviering van Anna Linda

Gebed om Gods Geest

Lied: Neem mij aan, NL 833 door allen

Allen: Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Korte toelichting op haar naam door Anna

Zegen

Lied: Zijn zegen wensen wij voor jou (melodie Ps 134) door allen

Allen: Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.

Vernieuwing van de huwelijksbeloften door Marielle en Anna .

Zegening van de ringen

Luisteren: Two into one, Ralph van Manen .

Gebeden van donker naar licht

met: Als alles duister is.... en Ubi caritas >

door allen met de zanggroep, meerstemmig?

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Ubi caritas et amor, Ubi caritas et amor
Deus ibi est, Deus ibi est,

Mededelingen en collecten

1^e Samen werken aan stabiele toekomst in Kameroen,
2^e Kerkenwerk

Slotlied: Zegen mij, Sela door allen

Allen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegenbede

Het licht voor ons uit