

Orde van dienst zondag 9 januari 2022
Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland

Voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijjer

Muziek: dhr. Leo Lommers

Ouderling: Nico den Boer, Diaken: Arjan van Dijk, Lector: Arie Maaswinkel

VOORBEREIDING

Woord van welkom

De tafelkaarsen worden aangestoken;

Bemoediging en toenadering

- O. Onze hulp is de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O: Ik kijk naar de hemel
die u hebt gemaakt.
Ik kijk naar de maan en de sterren
die u daar een plaats hebt gegeven.
En ik denk:
Een mens is niet belangrijk,
en toch denkt u aan hem.
Een mens is maar klein,
en toch vergeet u haar niet.

Aanvangslied: Heer, onze Heer, NL 8: 1, 3, 4 en 5

- 1: Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
- 3: Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
- 4: Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,

Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

- 5: Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.

Groet

- V. De Heer zij met u!
A. OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed om ontferming

Lied: Al wat een mens te kennen zoekt, NL 848

- 1: Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
- 2: Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
- 3: De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
- 4: Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
- 5: Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.

DIENST VAN HET WOORD

Voor grote en kleine mensen

Kinderlied: Adam, waar ben je? (filmpje)

Uit de Bijbel: Genesis 3:1-13 en 20-24 (Lector)

Lied: Create in me a clean heart, NL 51b

1: Create in me a clean heart. o God,
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart. o God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, o Lord,
and take not thy holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Overweging

Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, NL 221: 1 en 2

1: Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2: Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

DIENST VAN HET ANTWOORD

In herinnering: Antonia Johanna Vermaas – Weeda

Lied: De Heer is mijn herder, NL 23b: 3

3: De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Voorbeden, gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten

1^e Goud van Noord (Oude Noorden), 2^e Kerkenwerk

Slotlied: Het lied van bevrijding

- 1: Wij moeten gaan;
aan 't lied van de bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbondgenoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
- 2: Laten we gaan.
Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst'lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
- 3: Neem bij het gaan
de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan
waarin de naam vol kleur is geweven
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
Vrede en zegen! Laten we gaan.

Wegzending en zegen

Het licht voor ons uit.....