

Zondag 15 april 2018
De Open Hof



Voorganger: ds. Gertjan Robbemon
Muzikale leiding: dhr. Leo Lommers

VOORBEREIDING

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen wij: Lied 216

Bemoediging en drempelgebed

O. Onze hulp is in de naam van de Heer

Gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

O. door Jezus Christus onze Heer

Gem. Amen

Zingen Lied 24: 1, 2 en 3

Groet

V. De Heer zij met u

Gem. Ook met u zij de Heer *gemeente gaat zitten*

Gebed om ontferming

Zingen Lied 103c: 1, 2 en 3

Gebed bij de Schriften

Aandacht voor de kinderen

Na het praatje gaan de kinderen naar de kinderdienst.

Eerste Schriftlezing Genesis 4: 1 - 16

Zingen Lied 828

Tweede Schriftlezing Johannes 21: 15 - 24

Zingen (staande) U komt de lof toe (lied 339a)

Verkondiging

Zingen Lied 974

Gedachtenis van Dirk Adrianus de Vroet

Zingen Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind (Evang.Liedbundel 235: 1 en 3)

1 Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m'elke schrede,
als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

3 En blijft m'ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d'eeuwige stranden
de ruste vind!

Dankgebed en voorbeden

D. Laten we danken en bidden

. . . zo bidden en zingen we: Lied 368h

Stil gebed

het Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 419

Wegzending en zegen, gezongen amen

Het licht voor ons uit . . . ubi caritas (Lied 568a)