

Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland

Orde van dienst zondag 4 november 2018

Zondag van het gedenken

m.m.v. de cantorij o.l.v. Leo Lommers

orgel: Illa Lommers

voorganger: ds. Lyonne Verschoor-Schuijer

Voor de dienst: Einaudi

De kaarsen worden aangestoken; we zingen: Jezus, U bent het licht in ons leven, Taizé

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Bemoediging en toenadering

O Onze hulp is de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

O: De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig.

A: HIJ BLIJFT ALTIJD TROUW.

O: door Jezus Christus onze Heer.

A: AMEN.

Lied: Wij zoeken hier uw aangezicht *(we gaan staan)*

Lied 281: allen: 1 en 2, Cantorij: 5, allen: 6, 7, 9 en 10

281:1 Wij zoeken hier uw aangezicht.

Allen God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

281:2 Wanneer het donker ons verrast,
Allen houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

281:5 Dat ieder die zich tot U wendt
Cantorij de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

281:6 De zon straalt van uw aangezicht
Allen en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

281:7 Gij hebt uw woord gestand gedaan:
Allen wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

281:9 Het lied van wie zijn voorgegaan
Allen zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

281:10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Allen Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Groet

De Heer zij met u.

OOK MET U ZIJ DE HEER.

(we gaan zitten)

Voor grote en kleine mensen

*Daarna gaan de kinderen naar de kinderdienst.

Openbaring 7: 9-17

Lied: Hoor, een heilig koor van stemmen, Lied 726: 1, 2 en 5 en 6

726:1 Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

726:2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.

726:5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

726:6 God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Matteus 5: 3-16

Lied: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f

1^e: cantorij, 2^e allen

339f:1 Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
wij danken U.

Overweging

Muziek: Chi Mai, Ennio Morricone

Tekst: Vandaag zal ik met liefde aan je denken....

Lied: Koester de namen die wij hier gedenken, Lied 199

Cantorij: Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Allen: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Cantorij: Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

Allen: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Voor God en voor elkaar gedenken wij met liefde en eerbied die ons
voorgingen in de dood.

Wij gedenken:

Cornelia Helena de Geus - van den Berg	91 jaar
Cornelis Edel	90 jaar
Jan Lammert Hensen	79 jaar
Gre Zweed - van Doorn	100 jaar
Henk Oudshoorn	76 jaar
Gerrit Cornelis de Pee	88 jaar

Cantorij: Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moet om door te gaan.

Cornelia Elizabet van Walsum - van Kleef	85 jaar
Johannes Gerardus Maria van der Vlies	71 jaar
Gerda Emmy Lock - Pool	74 jaar
Annijje van Vliet - Spruijt	97 jaar
Cornelis Carel Wüst	80 jaar
Dorothea Gerdina Schilperoord - van Herwijnen	100 jaar

Allen: Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moet om door te gaan.

Jannetje Geertruida Pors - Reedijk	93 jaar
Hermanus Brussaard	87 jaar
Dirk Adrianus de Vroet	81 jaar
Pieter Marinus Albertus van Diggele	72 jaar
Jacobus Johannes Pieter den Heeten	93 jaar
Jacob Huijzers	90 jaar

Allen: Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moet om door te gaan.

Elizabeth Troost- de Koomen	86 jaar
Johannes Abraham de Rijke	91 jaar
Teunis Grauss	89 jaar
Coenraad Godfried Robbertsen	55 jaar
Arie Visser	89 jaar
Arend Jacob Scheffer	71 jaar

Allen: Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moet om door te gaan.

Maria Jongerius – Jongkoen	74 jaar
Alex Snijders	78 jaar

Alida Maria Maan - Spanjer	90 jaar
Johannes Sanberg	83 jaar
Jan Moerkerken	92 jaar
Karina Jantine van Loon - Meyer	103 jaar

Tenslotte gedenken wij ook wie ongenoemd bleef
 maar niet minder geliefd was, de kinderen die niet mochten leven,
 de namen die we meedragen in ons hart en die wij geborgen weten bij U.
 *een kaars wordt aangestoken.

Lied: Ik zal er zijn (Sela) 1^e solozang, refrein allen

Solozang: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

(tussen muziek)

Solozang: De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

(tussen muziek -> refrein)

Refrein: O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
 uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

*Een ieder die dat wil is uitgenodigd om een kaars ter gedachtenis of als vlammetje van hoop aan te steken.

(Wilt u zoveel mogelijk buitenlangs naar voren komen en door het middenpad weer terug gaan naar uw plaats.)

Gebeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

1^e Pa en Zoon Helpen – Sri Lanka

2^e Kerkenwerk

Ondertussen luisteren we naar: Lieder ohne Worte, Mendelssohn

Slotlied: Zolang wij ademhalen, Lied 657: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen

657:1
Allen Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

657:2
Cantorij Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

657:3
Allen Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Gezongen zegenbede

v: De Levende zegene en behoede u
De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.

ALLEN:

Zegen ons en be - hoed ons,

doe lich - ten o - ver ons uw aan - ge - zicht

1 en wees ons ge-na-dig
2 en geef ons vre - de.

Het licht voor ons uit.....

Muziek: Prelude VIII, Claude Debussy